



# עלון תלמוד תורה "ילדי חן" מיסודו של כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש צוק"ל

לסדר פרשת "האזינו", י"ב תשרי תשע"ו ׁ מספר 1

## דבר המנהל

בחודש האחרון ביקרו בתלמוד תורה ראש המועצה מר רוני כהן, וחברת המועצה יו"ר ועדת החינוך ביבנאל הגב' רותי ביידיץ שהביעו את התפעלותם מהתפקוד, הסדר והלמידה בתלמוד תורה. אנו מודים להם על הביקור ומעריכים את רצונם הטוב לעזור ולפתח.

גם הפסיכולוג הארצי של רשת "מעייני החינוך התורני" הרב שמואל מייברג שליט"א הגיע אלינו, והביע את התפעלותו מהיציבות והחוסן וכן מהתפקוד השוטף של הת"ת. הוא ציין שמדובר בתופעה לא שגרתית ובדבר שקשה להבינו. כי חשב שיבוא לראות תלמוד תורה "מזועזע" לאור האסונות והזעזועים שחווינו בקהילתנו. הוא בירך את צוות המלמדים והנהלה על כל השקעתם.

ולכם הורים יקרים! המשיכו לשתף פעולה עם הצוות החינוכי והנהלה, ויחד נקדם ונצעיד את ילדינו לתורה, תפילה, גמילות חסדים, שיגדלו צדיקים ועובדי ה' אמיתיים בדרכו של מוהרא"ש צוק"ל, ובדרך רביז"ל, אמנ!

המנהל רפאל מימוני

בסייעתא דשמיא פתחנו את שנת הלימודים בניסים גדולים על אף הקושי הגדול איתו נאלצת העמותה להתמודד והקיצוצים הגדולים שנגרמו עקב כך. בכל זאת עלה בידינו לצבוע את הכיתות ולסדרם כנדרש לפתיחת הלימודים, כאן המקום להודות למנכ"ל"ת מוסדות החינוך הגב' גרמה תחי' שעם כל הקושי והחובות סייעה בידינו ככל יכולתה.

כמו כן בצד הרוחני והלימודי שידרגנו את התלמוד תורה בצורה משמעותית. זכינו שהמו"צ הרב ועקנין שליט"א, קיבל על עצמו את פיקוח רמת הלמידה מגני הבנים, מכינה א' ומעלה וכן התלמוד תורה. הן מבחינת צפייה בשיעורים והדרכה למלמדים, הן מבחינת מבחנים, ושאר הדברים הקשורים ללמידה, וב"ה רואים שינוי מבורך והתקדמות בלימודים.

בנוסף חיזקנו באופן משמעותי את רמת המשמעת והדרך ארץ של התלמידים, ואנו שמים דגש על כך. "דרך ארץ קדמה לתורה" הינו דרך חיים בעבורינו ואנו משתדלים באופנים שונים להחדיר זאת בתלמידים והשיפור כבר ניכר בסדר ונקיון ואי השחתת רכוש הת"ת.

## עדכון על הנעשה בתלמוד תורה



של תינוקות של בית רבן עורר אותם מאד והם היו אחוזי התפעלות. ביום ג' עקב החום הכבד והאבק ששרר בחוץ נאלצנו לערוך את הסליחות עם השכבה הקטנה (ג' ומטה) באמפי שבתלמוד תורה וגם כאן נעם לנו מאד הרב יצחק מעודה נ"י והתודה נתונה לו על כך. ובודאי א"ל כביר לא ימאס את תפלתן של תשב"ר וזכות הסליחות שאמרו בהתעוררות גדולה תעמוד להם וכל הקהילה.

ג. לימוד הלכה ע"י הרב ועקנין בכיתות

הרב ועקנין שליט"א, פרט לתפקידו בפיקוח, לקח עם עצמו את המשימה להחדיר את לימוד ההלכה. כל כיתה זוכה לשעה שבועית בה מגיע הרב ומוסר שיעור בטוב טעם ודעת, כשהדגש על הלכות הימים הנוראים וקיום המצוות הנוהגות הלכה למעשה.

ד. בוחנים שבועיים כל יום שישי על החומר הנלמד באותו שבוע ע"י אחראי למידה

אחראי הלמידה של התלמוד תורה דואג לעריכת בחנים בכל שבועיים לצורך מעקב על הנלמד בכיתות. מדובר בצעד חיוני שדרכו עוקב המנהל על רמת הלמידה ובודק אפשרויות לקידום ושיפור.

כאן המקום להודות למנהל הרב רפאל מימוני נ"י אשר עושה ימים כלילות למען עתיד ילדינו. התודה והברכה נתונות לו על כל הפעילויות המבורכות המזכרות כאן ועל עוד כהנה וכהנה שיש בדעתו להוציא אל הפועל. ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה.



א. כנסי יום שישי

התחלנו לערוך כנסים לילדי התלמוד תורה בימי שישי. התלמידים מגיעים לאמפי שבקומה הראשונה ושם אנו שרים איתם יחד שירי קודש, מספרים סיפורים יפים ומדברים מפרשת השבוע. חלק מן הכנס מוקדש להענקת תעודות הצטיינות והערכה (וכן כמה פרסים...) לתלמידים מכל הכיתות אשר צעדו קדימה ונבחרו על ידי המלמדים.

במהלך הכנס מחולקים ממתקים ופרסים והתלמידים חוזרים לביתם ומסיימים את השבוע באווירה נעימה.

ב. אמירת סליחות בציון



בימי שני ושלישי של פרשת נצבים אמרנו סליחות עם התלמידים. ביום שני הגענו עם תלמידי השכבה הבוגרת (כיתה ד' ומעלה) לציון כ"ק מוהרא"ש ז"ע ויחד עם החזן הרב יצחק מעודה נ"י אמרנו סליחות בהתעוררות גדולה. אורחים רבים שהיו שם צילמו את הארוע ולאחר מכן סיפרו לנו בהתרגשות שהבל פיהם

## העלון מוקדש לעילוי נשמת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש צוק"ל

ולעילוי נשמת הרבנית הצדקת מרת יחנא שפרה בת סאסאי ע"ה, והרה"ח מנהל התלמוד תורה ר' אשר טולדנו צ"ל

## מתוך אוצר חינוך הילדים קונטרס 'חינוך הילדים' סעיף א'

"צריך שתדעו אהובי, בני ובנותי היקרים, שכל ענין חינוך הילדים הוא חכמה עמוקה עד מאד, כי עליכם לדעת שהילדים אף שהם עדין קטני קטנים, כבר יש להם שכל, אך עדיין הוא אינו מפותח, לזאת – אם אתם רוצים לחנך את הילדים, עליכם לחנך קודם את עצמכם, כי כל מה שאתם תעשו ותדברו וכפי שאתם תתנהגו – כך אתם מחנכים את הילדים. ואל תחשבו – מה לנו לשמור את מעשינו או את דיבורינו והתנהגותנו, הלא הילדים הם קטני קטנים עדיין, ואינם תופסים שום דבר, ומכל שכן שאינם מבינים מה שרואים ומה שנעשה סביבם וכו'!"

אל תאמרו כך, כי בדיוק מה שאתם מדברים וכפי שאתם מתנהגים, כך הם ידברו ויתנהגו. כי ההורים הם החותם על הילדים. ולכן אם אתם רוצים לחנך את הילדים שילכו בדרך טובה, תתחילו לחנך את עצמכם, ואת יתקבלו דברים אצל הילדים."



**הורים יקרים:** שלשה מרכיבים חשובים ישנם בחינוך הילד, והם: הבית, הרחוב והחברים, ומוסד הלימודים, אך מכל שלשת מרכיבים אלו הבית הוא המקום העיקרי שנוטל 90% בחינוך הילד, הבית הוא בית היוצר שמעצב ומחשל את הבן בכל מקום בו הוא נמצא, ולכל מצב בו יהיה, אם הבית מקרין חמימות יהודית, אהבה לתורה ויראת שמיים, וישנה בבית הרמוניה נפלאה בין אבא לאמא, נמנעים מוויכחים ומתערמת קולות, האווירה בבית תמיד שמחה, מתעניינים בו ובלומודיו, מפרקים ממנו מטענים שליליים שעברו עליו מכל מיני עימותים, מקנים לו ראייה חיובית על החיים, מעניקים לו כלים להתמודדות עתידית, מסיימים את היום בשיחה נפלאה או בסיפור חינוכי, יושבים איתו על שיעורי הבית, מתעניינים עם המלמד לפחות פעם בשבוע על מצב לימודיו והתנהגותו, מגיעים לאסיפות הורים, וכו' ילד כזה יצמח לתפארת וירוה אותכם נחת מרובה, ילד כזה שמגיע מבית טוב וחיובי כנ"ל הוא יצליח להתמודד בנסיגות של הרחוב, ויפיק את המקסימום ממוסד הלימודים.

**לסיכום:** הבית הוא מקום ההשראה להצלחת הילד בכל התחומים אווירה טובה אכפתיות שיחות עם הבן בפרט בסוף היום, הם המתכונן לצמיחה טובה, בדוק ומנוסה!

בענין מקום הלימודים בו לומד בנכם עליכם כהורים לבדוק אם אתם רואים התקדמות בלימודים בקריאה וכו', ואם יש הערות ניתן לפנות לצוות התנהלה ולדווח, ובפרט שהמנהל הרב רפאל נותן און קשבת לכל פנייה, ולוקח כל ענין לפתור אותו על הצד הטוב ביותר.

במידה ויש טענות על מלמד מסוים, אף פעם אל תדברו עליו בנוכחות בנכם, אלא יש לקיים "שמוע בין אחיכם", ולשמוע את המלמד ביחד עם הבן ( ברוב המקרים תגלו דברים הפוכים או לא מדויקים), והקפידו על ביקורת טובה בונה וחיובית- כמו שלמדנו מהורא"ש זצ"ל "לכתוב בראשית המכתב שבח למלמד להעיר מה שצריך בדרך ארץ, ולסיים בדברי עידוד.

זכרו ביקורת מתמדת אינה פועלת אלא יוצרת חסימה בין אנשי החינוך לצוות החינוכי, הקפידו שבבית יהיה שבח על המורים והמורות, זה התנאי הילד יוכל לקבל מהם, אך אם יש אווירה של זלזול הבן גם יזלזל ואם כאן הוא לא ילמד, היכן הוא ילמד?

מעשה:

מעשה שאירע בראש ישיבה גדול שכל בניו עזבו את ספסלי הישיבה ופרשו למקצועות אחרים: האחד נהיה עו"ד, והשני נהיה רופא, והאחר בעל עסק, אך אף אחד לא המשיך בדרך של אביהם ראש הישיבה.

לעומת זאת באותו רחוב גר יהודי פשוט בעל מכולת שכל בניו יצאו מוצלחים בדרך התורה והמצוות, ויצאו רמ"ם וראשי ישיבות דיינים וראשי כוללים. לימים נגששו שני השכנים, ושאל ראש הישיבה את היהודי הפשוט במה זכית שהצלחת כ"כ עם בניך, ואילו אני שמשמש בפועל כראש ישיבה בני לא הלכו בדרכי? ענה היהודי אצלי בשולחן שבת כשהבנים אמרו דבר תורה שבחתי אותם ואת הרבנים שלהם, כל הזמן הגדלתי את הרבנים של ילדי, ובני הלכו בהרגשה שיש להם את הרבנים המלמדים הכי טובים, וקנאות סופרים תרבה חכמה", הם גם רצו לצאת גדולים כמו הרבנים שלהם, ולכן יצאו בעלי משרות תורניות גבוהות, אך אתה כששמעת מבניך דבר חידוש ששמעו מהרבי שלהם מיד בטלת זאת בחריפות שכלך, שזה לא חידוש רציני ויש עליו הרבה קושיות, וכיוון שאתה תמיד הראת שאתה הפיקה ומורי הדרך של בניך הם אפס, גם הם החשיבו אותך לאפס כמו שבטלת אחרים והם בחרו דרכים אחרות, הפיקו את המסר מהמעשה הנ"ל ותראו הצלחה גדולה ואיכותית בלימודיו והתנהגותו של בנכם. בהצלחה.

מפקח הלימודים, יעקב עמרם ועקנין



אסורות עלול הילד שלך לראות במהלך הדרך הארוכה שתעשה איתו מאמריקה עד לארץ ישראל? וכי הצר שווה בנזק המלך?  
האב ההמום ניסה להסביר לגאב"ד שהילד עלול להתאכזב בצורה קשה וכו' אבל כמובן שכל התירוצים והאמתלאות לא הועילו במאומה. 'שום דבר שבעולם אינו שווה שיקריבו עליו את הנזק שעלול להיות לילד מראיית דברים אסורים', פסק הגאון זצ"ל.

והאב המשיך לשאול: 'מה אעשה עם שני הכרטיסים שקניתי במחיר של 2,000 דולרים?'

עכשו צריכים לשים אוזניים כאפרסתת כדי לשמוע מה השיב לו הגאב"ד:  
'לך ותקנה מסגרת גדולה ויפה, ותשים בתוכה את שני הכרטיסים, ובראש המסגרת תכתוב באותיות קידוש לבנה – הקרבנו את שני הכרטיסים הללו שמחירים 2,000 דולרים, על מנת שהבן יקיר שלנו לא יראה דברים אסורים!'.  
לפי זה בין-בנין את החטא הגדול של ההורים המפקירים את ילדיהם, במיוחד בתקופת החופש, ואינם יודעים אנה פני הצאן מועדות, עם איזה חברים הם מתקשרים ואילו תמונות מזדקרות לנגד עיניהם.

(מתוך 'לחנך בשמחה' מהרב זילברשטיין שליט"א)

כמה צריכים ההורים להקפיד על ילדיהם שלא יתחברו עם חברים לא טובים. כדי להבין מה כוחו של מעשה אחד בלתי כשר, של ראייה אחת לא כשירה, נספר כאן מעשה מופלא על מרן בעל 'שבט הלוי' הגאון רבי שמואל וואזנר זצ"ל.

יהודי חשוב באמריקה שבנו הגיע למצוות, רצה להעניק לילד מתנה גדולה והודיע לו שלקראת יום הבר מצוה שלו הם יסעו לארץ ישראל, לבית מדרשו של מרן הגר"ש וואזנר, ושם יניח לו הגאון את התפלין בפעם הראשונה.

הילד התרגש מאד מהמתנה הרוחנית שיועדה לו והכין את עצמו היטב לקראת הטיסה ארצה. האבא סיפר לילדו שהגר"ש וואזנר אמר לו שמספר ימים לפני שהם מתכוננים לצאת מאמריקה שיתקשר אליו שנית כדי לוודא שהכל בסדר ושלא יגיעו לחינם. האבא כבר רכש את הכרטיסים שעלו לו כ-2000 דולר טבין ותקילין.

כשבוע לפני הטיסה מתקשר האב אל הגאב"ד ולתדהמתו הוא שומע את הגאון האדיר בעל 'שבט הלוי' אומר לו: 'החלטתי שלא כדאי לכם לבוא אלי לבני ברק! מה קרה לפתע? – שאל האב ההמום, 'הרי הילד כבר מתכונן לכך נפשית זמן רב?'

הגר"ש וואזנר מסביר: 'האם חשבת – אבא יקר – כמה דברים לא טובים וראיות

