



# עלון תלמוד תורה "ילדי חן" מיסודו של כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל

לסדר פרשת "לך לך", י"א חשוון תשע"ו ׁ מספר 2

ברוכים הבאים לרה"ח ר' יצחק לעסער שליט"א על הגעתו לחזק את קהילתנו בהחדרת והקניית דרכו של מוהרא"ש זצוק"ל

## דבר המנהל

ב) כמו כן רצונו של הצדיק שילדינו הלומדים במוסדותינו ילכו עם פאות מקדימה, ולא מאחורי האוזניים, (את דעתו של הצדיק בנוגע לאופניים ופיאות תוכלו לקרוא בתחתית המאמר). לאחרונה ישנם תלמידים שהולכים עם פאות מאחורי האוזן ועל זה באנו לעורר.

עלינו להתחזק בנושאים הללו ולהראות לצדיק זצוק"ל שאנו ממשיכים ללכת בדרכיו ולציית אותו, שלא יוצר חלילה הרושם שכשאנינו עמנו בגשמיות אז משנים מדרכיו ועושים אחרת, כי בזה הצדיק מתפאר בקהילתו ורווה נחת מן השמיים, כשרואה שאנו ממשיכים באותה הדרך ובאותם ההנהגות שצויה אותנו בחייו, וזה מראה לצדיק שפעל אצלנו, ואנו קהילה קדושה שתמשך ותתחזק ללכת בדרך הצדיק, ולהרוות אותו נחת דקדושה. אנ"ש היקרים! זיכרו כמה הצדיק טרח בשבילנו, וכמה דאג לכל ילד וילד מהקהילה, והילדים האלו הם בניו ממש, שימרו עליהם שימשיכו ללכת בדרך הצדיק ולציית את הנהגותיו ודבריו.

בברכת רוב נחת דקדושה!

בסייעתא דשמיא חזרנו ללימודים לאחר תקופת החגים המלאים במצוות ומעשים טובים שהוסיפו לנו ולתלמידים הרבה קדושה ואור רוחני. והנה נכנסנו לזמן החורף, ובעצם כעת מתחילה בפועל שנת הלימודים, כי עד לאחר החגים היו הרבה חופשות וקטיעות ברצף הלמידה והשגרה. אנו תפלה לבורא עולם שיסייע בידינו בזמן חורף זה להקנות לילדים היקרים שלנו, את המקסימום הנדרש הן בתחום הלמידה, תפילה, מידות טובות, ועוד.

ברצוני לעורר את אנ"ש היקרים על תופעות שהולכות ומתרחבות ועלינו להתחזק לעוצרן בזמן:

א) ידועה דעתו של האדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל לגבי נסיעה באופניים - הצדיק אסר זאת בתכלית האיסור מחמת סכנת נפשות, וכתב על כך כמה וכמה מכתבים לאנ"ש וכן בשו"ת אשר בנחל מופיעה דעתו של הצדיק זצוק"ל בעניין. והנה לאחרונה ישנם מספר תלמידים שנוסעים באופניים בריש גלי, ואף יש כאלו שהגדילו לעשות ולהגיע איתם להיכל הקודש בבחינת "הגם לכבוש את המלכה עמי בבית".

המנהל רפאל מימוני

### מתוך תשובה שהשיב כ"ק מוהרא"ש זי"ע על השאלה הבאה בנוגע לפיאות

הפירוש הפשוט הוא שרביז"ל רצה שנלך עם פאות פשוטו כמשמעו, בלי שום חכמות והשכלות כלל, וגם שהפאות יהיו מסודרות ולא מפוזרות כלל, אלא פאות תלתלים, ואמר רביז"ל (ליקוטי מוה"ר חלק א' סימן י"ז) שהקדוש ברוך הוא מתפאר עם כל בר ישראל וכו', ויש לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה נענוע עם הפאה שלו, והשם יתברך יש לו התפארות גדול גם מזה. ולכן מה שיוצא לעובדא ולמעשה מהשיחה הזו הוא שצריכים ללכת עם פאות, וכן מובא כשרביז"ל הגיע לארץ ישראל, בהתחלה לא נתנו לו לרדת מהאניה כי היה לו פאות ארוכות, והישמעאלים לא ראו דבר כזה ולכן חשדו אותו למרגל וכו', וכן מוהר"ב ז"ל כשהיה במצרים רצו אחריו לראותו, כי הלך עם פאות ארוכות, והם לא היו רגילים לזה. הרי שלך לפניך, שמישיחה זו צריכים להבין שצריכים ללכת עם פאות ולא להתבייש עם הפאות, ואדרבה, אצל עדת התימנים נקראים הפאות 'סימנים', היינו שזה סימן שהוא יהודי. המאחל לך ברכה והצלחה מן השמים...

(מתוך שו"ת ברסלב יום א' לסדר ויקרא ד' אדר ב' ה'תשע"ד)

### וזו התשובה שהשיב הצדיק לאמא ששאלה בנוגע לרכיבה על אופניים במיוחד ביבנאל

תסבירי לבנך שהסיבה שאני אוסר לילדים ביבנאל לרכב על אופניים, היא משום שיש שמה המון עליות וירידות בכבישים, ולפני הרבה שנים קרה אסון נורא שבאו משפחת אורחים בקיץ, והבן שלהם נסע עם אופניים, ונכנס בתוך משאית שהרגה אותו על המקום רחמנא ליצלן. ולכן צריכים לדעת שאופניים זה דבר מסוכן מאד, ובפרט ביבנאל, שבכבישים יש ירידות חדות מאד, שלא יכולים לעצור את האופניים, ולא פעם אחת התהפך ילד והזיק את עצמו, וזו כל הסיבה, וחכמינו הקדושים אמרו (חולין י). חמירא סכתא מאיסורא; ולכן אני מייצג לבן שלך שלא כדאי שיהיו לו אופניים.

הקדוש ברוך הוא ישמור את הילדים שלך, ונשמע ונתבשר בשורות משמחות תמיד.



(שו"ת ברסלב יום א' לסדר מטות מסעי כ"ב תמוז ה'תשע"ג)

## העלון מוקדש לזכות נשמת כ"ק אדמו"ר מוהרא"ש זצוק"ל ולעילוי נשמת הרבנית הצדקת מרת יחנא שפרה בת סאסאי ע"ה, והרה"ח מנהל התלמוד תורה הרב אשר טולדנו זצ"ל

העלון מוקדש לרפואת נחמן נתן בן שרה, מנחם זאב בן דורית, אליעזר שלמה רפאל בן יהודית, סעדיה בן יחיאל, הרך הנולד בן רחל ציפורה

## עדכון על הנעשה בתלמוד תורה

מפגש בפינת החי. המדובר הוא על ימי רביעי משעה 12:15 עד 13:00, בכל פעם כיתה אחרת, התשלום מסובסד וכולל הסעות הלך וחזר לת"ת בסך 10 ₪ בלבד.

לבקשת הורים רבים אנו מציגים את **צוות הת"ת** – איש על מחנה ואיש על דגל, בכדי שאנשי ישיבה יתנו יותר מה תפקידו של כל אחד ובזה נוכל לקיים שיתוף פעולה פורה ויעיל.

- מנהל הת"ת – ר' רפאל מימון, 2) אחראי למידה – ר' יעקב ועקנין שליט"א, 3) אחראי משמעת – ר' נפתלי קליין, 4) סגן המנהל ומחנך הכיתה הגבוהה – ר' אברהם אברם, 5) יועץ חינוכי – הר' אלישע כהן, 6) מטפל ריגשי – ר' ליאור מזומן, 7) רכז ביטחון וסילונים ומחנך ו' – 2 – ר' אליהו מימון, 8) רכז חברתי ומחנך כיתה ד' – 3 ר' אליהו מאיה, 9) מחנך א' – 4 – ר' אברהם עובד, 10) מחנך א' – 2 – ר' א"ש מימון, 11) מחנך ב' – 1 – ר' נתן קורץ, 12) מחנך ב' – 2 – ר' שילה שלמה, 13) מחנך ג' – ר' נהוראי גרמה, 14) מחנך ד' – 1 – ר' ששון בוארון, 15) מחנך ד' – 2 – ר' שלום מצליח, 16) מחנך ה' – 1 – ר' משולם מדר, 17) מחנך ה' – 2 – ר' אהרן בוני, 18) מחנך ו' – ר' שי אדרי, 19) מלמד שיעורי עזר ותיגבור קריאה וחשבון – ר' ברוך קרעי, 20) מזכיר הת"ת – ר' גדעון מצליח.



א. המחשת המצוות של חודש תשרי – דאגנו להביא לתלמוד תורה תרנגול לכפרות וכן סטים של ד' מינים להמחשה. המלמדים לימדו את ההלכות ולאחר מכן המחישו באמצעות הנ"ל. בנוסף – גם התלמידים התנסו בניגון של הד' מינים. ואודות התרנגול – זה התרנגול לך... ואנחנו נלך וניכנס לחיים טובים ולשלום!

ב. קישוט לסוכה של היכל הקודש – מן הסתם הבחנתם בקישוטים שהוצגו בסוכת בית הכנסת במהלך חג הסוכות. כאן המקום לומר יישר כח גדול לכיתה ה' של הרב משולם מדר נ"י שהכינו את השרשראות והקישוטים הללו!

ג. מבצע "סוכות" – הטבלה הנפלאה שקיבלו התלמידים טרם יצאו לחופשת החג, חזרה אלינו מלאה בסימונים וחתומות של ההורים על לימוד, תפלות, קיום מצוות והתנהגות ראויה על ידי התלמידים. ביום ראשון, כ"ח תשרי, התקיימה הגרלה וחולקו פרסים לתלמידים שהחזירו את הטבלאות.



ד. הרצאות בנושא זהירות בדרכים – ונשמרתם לנפשותיכם! – השיטור הקילתי בשיתוף פעולה עם הנהלת הת"ת והמלמדים מקיימת מספר הרצאות לגיל הרך (כיתות מכינה ב'), בנושא זהירות בדרכים, בטיחות, ונשמרתם לנפשותיכם ועוד, תוך כדי התאמה לרוח התורה והיהדות ודברי חז"ל בנושא.



ה. ביקור ולמידה בפינת החי – הרכז החברתי של הת"ת הרב אליהו מאיה נ"י ביקר בפינת החי ונפגש עם האחראית על הפינה. בדק את התנאים ואת המוצגים וכן האזין להסברים שיקבלו התלמידים ומצא אותם מתאימים לדעת התורה הקדושה והיהדות. יש בהם נותן טעם להקנות דברים חשובים לתלמידו. ועל כן במהלך החורף יתקיים אחת לשבוע



ו. ביום שישי, ג' חשוון ערכנו כנס לזכרו של מרן הרב עובדיה זצ"ל – התלמידים שמעו את הרב ועקנין שליט"א מדבר בשבחו של מרן ומציין אבני דרך בחייו הקדושים למען נוכל ללמוד ולצעוד בדרכו וכן הוקרנה מצגת בנושא. לסיים צפו התלמידים בהסרטים של מרן בידוד עם כ"ק מוהרא"ש ז"ע.

ז. ביקור מפקח משרד החינוך הרב יוסף פוליטי שליט"א – הרב פוליטי כיבד אותנו בביקורו בתלמוד התורה וציין לשבח את ההשקעה הרבה של צוות המלמדים. כמו כן בנה איתנו תוכנית למידה לקידום ועזרה לתלמידים. כאן המקום להודות למפקח היקר המלווה אותנו זה רבות בשנים ואיתו חכמה ותושיה.

ח. השבוע, פרשת לך לך עבר הרכז החינוכי בין הכיתות והסביר לתלמידים את הקשר בין ד' חשוון בו מתחילים לשאול את הגשמים, לבין הרבנית מלכה ע"ה שיום פטירתה חל בח' חשוון ולרחל אמנו שיום פטירתה חל ב"א בחשוון. את עיקרי הדברים תוכלו לשמוע מילדיכם...

## הצדיק מלמד

"...בוודאי החינוך מתחיל בבית, כי הילדים מחקים את ההורים, והם תמיד מסתכלים על ההורים, ואם ההורים מתנהגים כמו יראי השם וחושבי שמו ומוסרים את נפשם על קלה כבחמורה, אזי גם הילדים ילכו בדרכם וכו', אבל אם ההורים פשרנים וכו', וקלים וכו', אזי הילדים בוודאי יפלו נפילה אחר נפילה חס ושלום, וזה ברור.

ולכן הדבר הראשון שאתה ואשתך צריכים לראות שהבית יהיה בית יהודי, בית חם שתמיד מדברים רק מהקדוש ברוך הוא ומהתורה ומוסרים את נפשם עבור קיום מצוות מעשיות, זה המצוות עשה הכי גדולה של "ושנתם לבנך".

(מתוך שו"ת ברסלב יום ג' לסדר כי תשא י"ב אדר ה'תשע"ב)

## פינת ההקדשות

מי שמעוניין להקדיש בעליון זה לזכות יקיריו – לרפואה שלמה והצלחה, או להבדיל – לעילוי נשמתו, ובתרומוהו נוכל לקנות פרסים לילדי התלמוד תורה, מוזמן לפנות למנהל – הרב רפאל מימון ועליו תבוא ברכת טוב וזכות תינוקות של בית רבן תעמוד לו בכל העניינים

## תודות ל....

לגב' יהודית טולדנו תחי' - על עבודתה המסורה מול רשת החינוך התורנית ודאגה למשכורות של המלמדים על הצד היותר טוב

## מזל טוב ל....

מכאן שלוחא ברכתנו בברכת מזל טוב, לר' חיים ביטון שליט"א מנכ"ל רשת החינוך, שהכניס את בנו לעול תורה ומצוות בהגיעו לגיל רב מצווה. ולר' משה מרברג נ"י להולדת הנכדה

## הצלחה בחינוך

נספר כאן על תשובה ששמענו מאמא אחת וסגרמה לנו זעזוע נורא. אמא זו, המטופלת בלי עין הרע ב-9 ילדים בכל הגילאים, החליטה לנסוע עם בעלה בתקופת בין הזמנים של הקיץ, לשווייץ. ולא ליום אחד ולא ליומיים. "אני מרגישה שאם לא אצא לשבועיים תמימים לשווייץ, לא תהיה לי מנוחה", אמרה.

כששאלנו את האמא מי ישמור על הילדים שלה בתקופה שלא תהיה בארץ, "והרי גם את יודעת את הסכנות הרוחניות העצומות המצויות כיום ברחובות קריה", השיבה בלי להתבלבל: "הקדוש ברוך הוא ישמור עליהם"...

ואני, כיוון שלא האמנתי למשמע אוזניי, שאלתי אותה שוב את השאלה הנ"ל, והאמא השיבה שכיוון שאין לה משפחה, "אין לה ברירה אלא לסמוך על הקדוש ברוך הוא שישמור על הילדים שלנו בעת שהותנו בשווייץ"...

אני רוצה לומר שהדברים הללו זיעזעו אותי בצורה נוראה. כיצד האמא הזו מעזה להוציא דברים כאלה מפיה?! האם הקב"ה נתן לה את ה-9 הילדים כדי שהוא ישמור עליהם?! מי העלה לה ולבעלה את הרעיון הזה לנסוע לשווייץ ולהשאיר את הילדים לבדם ללא השגחה?! האם חסרים מקרים שילדים התקלקלו בדיוק בגלל סיפורים כאלה, שהורים עזבו את הילדים לבדם ונסעו להם לנופש?!

(לחנך בשמחה, הגר"י זילברשטיין שליט"א, עמוד שט"ט. וכדאי לעיין שם גם בהמשך הדברים)

## דבר הכיתה

בעזרת ה' בפינה זו נשתדל להציג בכל פעם דיווח של מלמד מאחת הכיתות וכן של אחד מהתלמידים הלומדים בכיתתו. וההתחלה תהיה מכיתה ד' של הרב אליהו מאיה ואלה הדברים אשר הוא מבקש לומר: לאחר כמה שנים בהן לימדתי בכיתות הגבוהות של הבר מצווה ומעלה, חזרתי השנה ללמד בכיתה שבה למעשה התחלתי את דרכי כמלמד – כיתה ד'.

המפגש עם תלמידים בגילאים הללו הזכיר לי חוויות נעימות מהתקופה ההיא וגם נזכרתי בשיחה שהיתה לי עם כ"ק מוהרא"ש ז"ע בימים ההם שאמר לי: "כיתה ד' היא הכיתה הכי יפה! הם כבר לא קטנים ומצד שני הם גם לא הכי גדולים".

ובאמת התחלנו את השנה בצורה נפלאה ומצאתי שהתלמידים הללו, הגם שהם עדיין לא הכי גדולים, אך הם בהחלט עושים דרך יפה ונכונה ומגלים ניצנים של בגרות. אנו עוסקים בחומש ויקרא ועד עתה הספקנו ללמוד אודות עולה וסוגי המנחות השונים.

בשבוע של פרשת נח היתה לנו הפתעה נעימה כאשר באמצע השיעור נכנסו המנהל הרב רפאל מימון נ"י בלוויית האחראי על הלמידה – הרב ועקנין נ"י וביקשו בנימוס לערוך בחינת פתע לתלמידים על החומר הנלמד.

רק עתה הבנתי נכונה את תפקידו של הרב ועקנין. במשך התקופה האחרונה הוא עקב אחר התכנים של השיעורים אותם מסרתי לתלמידים על ידי אמצעים שונים העומדים לרשותו, למד בעצמו את החומרים והכין על כך שאלות בכדי לשאול את התלמידים. ואז הוא הגיע לכיתה והחל לשאול את התלמידים! (מלמדים יקרים, כדאי לכם להתכונן לביקורי הפתע הללו...) הנושא היה סוגי המנחות שמקריבים בבית המקדש. זהו נושא מורכב כידוע לעוסקים בו.

אני מוכרח להודות שהיתה לי שעה של קורת רוח לראות איך שהתלמידים השתוקקו להשיב על שאלותי (אשר ניכר מתוכן שיד לו בדיני המנחות) והתשובות שהשיבו היו מלאות ונכונות.

כאן המקום להודות לתלמידי היקרים על הנחת שהסבו לי. וכן לברכם שימשיכו הלאה. וכמובן – למנהל ולאחראי הלמידה היקרים שעושים את עבודתם ביעילות.