

## ליל שבת קודש פרשת ראה ה'תשס"ז

בליל שבת קודש לא הרגיש מוהרא"ש נ"י בקו הבריאה ולא איסתייע מילתא לדרוש  
אז ברבים.



## בוקר שבת קודש פרשת ראה ה'תשס"ז

בשבת קודש בבוקר, בעת קידושא רבא, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים  
ונפלאים מאד בסיפורי מעשיות של רביז"ל במעשה מבת מלך שנאבדה, מעשה א'  
דף ב', עיין שם.

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל ממשיך לספר, עמד השני למלכות, מחמת  
שראה שהמלך מצמצער מאד, השני למלכות הוא הצדיק האמת, שמוסר נפשו כל  
ימי חייו לגלות ולפרסם מלכותו יתברך בכל העולם כולו, והוא שזרש נ' שמות  
ישראל, ראשי תיבות שג"י, כי מושרש בלבו כל נשמות ישראל הקדושים, וכל  
חפצו ורצונו לגלות להם מלכות הקדוש ברוך הוא, ומחמת שראה השני למלך  
שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, מצמצער מאד על שנאבדו נשמות ישראל  
ממנו, והם רחוקים מן הקדושה, לכן עמד והלך לבקשם, ולהחזירם כולם בתשובה.

ובקש, שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות, והלך לבקשה, כי הצדיק  
צריך משרת וגבאי שיעזור לו בכל עניניו הגשמיים בשעה שהוא עוסק בתיקון נשמות  
ישראל, וכן צריך סוס ורכב כדי להגיע לכל מקום חפצו, לקרב נשמות ישראל  
לאביהם שבשמים בכל מקומות שהם, וכן צריך מעות וכסף על הוצאות, כדי שלא  
יהיה לו מניעה מחמת ממון בשעה שצריך להציל נשמות ישראל מני שחת, ולקרב  
אותם אל הקדוש ברוך הוא.

והיה מבקשה מאד זמן מרובה מאד עד שמצאה, כי הצדיק האמת יודע שלא בפעם אחת זוכים להחזיר נשמות ישראל בתשובה, וצריכין סבלנות הרבה, למפל עם כל אחד ואחד כפי ענינו, עד שזוכים להאיר בו התנוצצות אלקותו יתברך.

(עתה מספר איך בקשה עד שמצאה), והיה הולך אנה ואנה זמן רב, "אנה ואנה" מרמו על הבקאות הגדולה שצריכין כשרוצים ללכת בדרך התשובה, שהוא ענין בקי ברצוא ובקי בשוב, כמו מי שהולך אנה ואנה, וכמובא בזוהר (ויקהל רי"ג): זכאה מאן דעייל ונפיק (אשרי היודע לעלות ולצאת), כי כשרוצין ללכת בדרכי התשובה, צריכין לדעת מצד אחד איך לעלות אל הקדושה, ולא לחשוב אף פעם כאילו השיג את הכל, רק להתחיל בכל פעם מחדש, כאילו לא השיג שום דבר מעולם, שזהו "בקי ברצוא", ומצד שני צריכין לדעת איך לצאת מן הקדושה, היינו אפילו אם ירד ונפל באיזה ירידה ונפילה, לא יפול בדעתו כלל, רק יידע היטיב שהתרחקות הוא תכלית התקרבות (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' רס"א), ולעשות התחלה חדשה להתקרב אל השם יתברך, ולא יתייאש מפני שום דבר שבעולם, שזהו "בקי בשוב", והדרך הזה נפתח בחודש אלול שהוא חודש התשובה, שאז נתגלים כוחות מיוחדות לנשמות ישראל, לעסוק בתשובה, ולתקן את כל ימי השנה שעברה, ולקבל שנה טובה ומתוקה.

והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים והיה מבקשה זמן רב מאד, כי עיקר המקום לבקש את השכינה, ולעסוק בתשובה, ובתפילה ובהתבודדות, הוא במדבריות ובשדות וביערים, שהם מקומות מבודדות מבני אדם, וטוב מאד ללכת שם להתבודד עם השם יתברך, וכמו שגילה רביז"ל על המשנה (אבות ג') הניעור בלילה וההולך במקום יחידי וכו', שעיקר המקום להתבודדות הוא במקום יחידי שאין הולכים שם בני אדם, כי שם יכול האדם לפנות את עצמו מכל עניני עולם הזה ולבטל עצמו לגמרי לפני השם יתברך, ואשרי הזוכה לילך כל יום במקום מיוחד, ולפרש כל שיחתו לפני השם יתברך בתמימות ובפשיטות גמור, כי יטעום בזה מעם גן עדן, ויזכה לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך, והשם יתברך יזכינו ללכת בדרכי התשובה באמת, ולינצל ימי אלול הקדושים הממשמשים ובאים בקדושה ובטהרה, עדי נזכה לקבל שנה טובה ומתוקה לנו ולכל ישראל אמן ואמן.



## סעודה שלישית פרשת ראה ה'תשס"ז

בסעודה שלישית, סעודת רעווא דרעוויין, דיבר מוהרא"ש נ"י דיבורים נוראים ונפלאים מאד על פי דברי רביז"ל בליקוטי מוהר"ן חלק ב' סי' ע"א המדבר מנעימות התורה, עיין שם.

פתח ואמר מוהרא"ש נ"י, רביז"ל אומר (מוהרא"ש נ"י חזר על נקודה אחת שבסוף תורה זו של רביז"ל) אשרי הזוכה להרגיש נעימות התורה, כי יש נעימות בתורה, וזהו העיקר להרגיש הנעימות שיש בהתורה, עיין כל זה בדברי רביז"ל.

והסביר מוהרא"ש נ"י, כי הנה יש נעימות נפלא בתורה, הכוללת כל מיני נעימות שבעולם, עד שמוי שזוכה להרגיש נעימות התורה, אינו רוצה שום שכר על הלימוד, רק כל שכרו היא התורה בעצמה, וכמו שאמר רביז"ל (שיחות הר"ן סי' י"ז), כשהתורה מראה אהבה לאחד, אז אין רוצה כלל עולם הבא, רק רוצה את התורה בעצמה, עיין שם, והנה בוודאי בתחילה אין זוכים להרגיש מיד את עוצם נעימות התורה, ואדרבה, הלימוד בא לו קשה מאד, אבל כשמוסר נפשו ללמוד שיעורים כסדרם בכל יום ויום, אזי התורה מאיר את ימי חייו, ומתחיל למעום את נעימות התורה, עד שאינו רוצה רק התורה בעצמה, ומרגיש איך שהוא חי עם התורה ממש, ואיך שכל הצדיקים המזכרים בתורה, האבות הקדושים והנביאים והתנאים והאמוראים וכו', כולם חיים עמו, והם יקבלו את פניו כשיבוא זמנו לצאת מזה העולם, ולעלות לעולם הבא, ואפילו אם בן אדם רחוק מן הקדושה, ומתגבר עליו היצר הרע מאד, עד שהוא רגיל בעבירות רחמנא ליצלן, כשיקבע לעצמו שיעורים קבועים, התורה יוציא אותו מן הרגילות שלו, ויכניס אותו הקדושה, כי התורה היא תבלין נגד היצר הרע, וכמו שאמרו חכמינו הקדושים (קידושין ל:): בראתי יצר הרע, בראתי תורה תבלין כנגדו, וכן אמר רביז"ל (שיחות הר"ן סי' י"ט) שאפילו אותן האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד, שנלכדו במצודה רעה עד שרגילין בעבירות חס ושלוש רחמנא ליצלן לישזבן, אף על פי בן הכח של התורה גדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מן העברות שרגילין בהם חס ושלוש, ואם יעשו להם חוק קבוע וחיוב חזק, ללמוד בכל יום ויום כך וכך יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה, כי כח התורה גדול מאד, עיין שם, ולכן אמרו חכמינו הקדושים (ירושלמי ראש השנה כ"א.) מיד שקבלתם על עצמכם עול תורה מעלה אני עליכם כאילו לא חטאתם מימכם, כי התורה מאיר לאדם את דרך התשובה, עד שיוכה לתקן את הכל (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סי' י"א), וכן אמרו חכמינו הקדושים (מנחות ק"ג.) כל העוסק בתורה לא צריך לא עולה ולא חטאת וכו', כי התורה מכפר עליו מכל עוונותיו.

אבל מחמת שלימוד התורה כל כך גבוה, לכן היצר הרע מתגבר מאד בכל מיני דרכים, לבטל האדם מלימוד התורה, והוא מתלבש עצמו גם בכל מיני מצוות, הכל בכדי לבטל אותו מלימוד התורה, וכן מובא בספר הקדוש "זרע קודש" להרב הקדוש מראפשיץ זי"ע (פרשת שופטים), שדייקא בלימוד התורה, היצר הרע מתלבש עצמו במצוות למנוע אדם מתורה, עיין שם, אבל כשאדם יודע שכל הברכות באים על ידי לימוד התורה, ודייקא על ידי לימוד התורה, יזכה לקיים כל מצוות ה', אזי יעסוק בתורה בהתמדה רבה, ויקבע לעצמו שיעורים קבועים כסדרן בכל יום, במקרא משנה גמרא מדרש, ויטייל בכל חלקי התורה ממש, ולכן אשרי הזוכה להכניס עצמו בלימוד התורה, עד שזוכה להרגיש נעימות התורה, כי אז עולמו יראה בחייו, ויהיו כל הברכות מסורות בידו, אשרי לו ואשרי חלקו.

וקישר מזהרא"ש נ"י את ענין הנ"ל לפרשת השבוע בקשר נורא ונפלא מאד, כי הנה כתיב (דברים י"א) **את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם, ואיתא בבעל הטורים, את' הברכה' אשר' תשמעו' סופי תיבות תור"ה, שבזכות התורה יבואו הברכות, עיין שם, וזה ככל דברי רביז"ל הנ"ל, שעיקר הברכות תלויים בלימוד תורה הקדושה, וזהו המשך דברי הפסוק "אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום", כי דייקא על ידי לימוד התורה תזכו להיות נשמרים ממצוות היצר הרע הרוצה לבטל אתכם מן הלימוד, ותזכו לקיים את כל מצוות התורה בשלימות, כי על ידי התורה זוכים לבוא לכל טוב, ברוחניות ובגשמיות, ולכל הטובות שבכל העלומות, והשם יתברך יזכינו להתמדת התורה באמת, ובפרט בימי אלול הקדושים הנכנסים עכשיו, ונזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו יתברך על ידי התורה, ולקבל על עצמינו שנה טובה ומבורכת, ברוחניות ובגשמיות, בתוך כל ישראל, אמן ואמן.**

