



בעזה"י יום ו' ערש"ק פרשת מטות-מסעי ר"ח מנחם-אב יום דהילולא של אהרן  
כהנא קדישא ה'תשפ"ב.

### לכבוד אנ"ש היקרים הנשארו והנשארים נאמנים לאדמו"ר זי"ע.

אין אתם יכולים לתאר את השמחה והתענוג שהיה לי שהייתי במחנכם לפני  
שבועיים, ויש פתגם "אורח לרגע רואה הרבה מאד רחוק", מי שתמיד נמצא  
בתוך המצב בסביבה, לא יכול כל פעם להעריך ולראות את הטוב בקהילה  
שנמצא בה, ברוך הוא וברוך שמו, הקהילה והמוסדות שהקים אדמו"ר זי"ע  
ביבנאל נמצאים במצב הרבה יותר טוב מכפי שאתם חושבים, התלמוד תורה  
"ילדי חן", בית ספר "בית פייגא", הסמינר "בית מלכה", והגנים, והישיבה  
"בית שלמה, והכוללים "תפארת בנימין", זה רק המוסדות, מלבד שאר הדברים  
הטובים, בתי מדרשות, מקוואות, שיעורי תורה, הבית התבשיל "אהל אברהם",  
קרן הדפסה, החנות של תשמישי קדושה, המשרדים, ועל כולם הבית הוראה  
"צדק ומשפט", שהכל מופעל ע"י עמותת "ישמח צדיק" שאדמו"ר זי"ע  
הקים במסירות נפש, ומסירות הגוף, ועמותת "ישמח צדיק" עושים מעל  
ומעבר שהמפעל הקדוש שהקים אדמו"ר זי"ע ימשיך להתקיים על אף כל  
הקשיים שאנחנו עוברים, אבל נאמני מוהרא"ש זה תלוי בנו, כמה אנחנו  
נתאחד, ולדעת שכל אחד ואחד הוא חלק מהקהילה פה ביבנאל, המוסדות זה  
בשביל הילדים שלך, והכל מה שפועל פה זה בשבילך, בשביל הדורות שלך,  
אז למה לא תכניס את עצמך ותיתן יותר מעצמך בשביל הקהילה ובשביל  
המוסדות איך יותר לשפר, הרי הקהילה ממילא עומדת וקיימת, ותמשיך לעמוד  
ולהתקיים, אבל לשפר יותר ויותר זה תלוי רק בנו, כמה שאנחנו נתאמץ  
ונתן מעצמנו, כי אנחנו חלק מהקהילה, והקהילה חלק מאתנו, וזה לא שני  
דברים נפרדים.

אנחנו נכנסים עכשיו בחודש מנחם אב, ואנחנו כביכול מנחמים את הקדוש  
ברוך הוא, אבא שבשמים אנחנו לא עזבנו אותך, ואנחנו לא נעזוב אותך,  
לא בכלל- שאנחנו עם ישראל עברנו מה שעברנו מיתות משונות מיתות  
אכזריות, סליקה שריפה הרג וחנק, שעברו על ישראל במשך כל הדורות  
אלפיים שנות גלות, ורצו למחוק, ומחקו את עם ישראל, בפרט במאה השנים  
האחרונות שעם ישראל עבר את השואה האיומה נשמדו ונכחדו רוב בניין  
ורוב בניין של עם ישראל, אבל עם ישראל קמו מחדש ובנו בתי כנסיות



ובתי מדרשות, מוסדות לבנים ובנות וכו', וזה דבר ששום אומה ולשון יכולים להראות את זה, כי עם ישראל חי וקים, ואנחנו נשארו ונשאר באמונה פשוטה בו יתברך בפשיטות ובתמימות. והן בפרט – על כל אחד מה שעבר ועובר עליו, הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא ואת התורה והמצוות, ויודע שכל מה שהקדוש ברוך הוא עושה הכל לטובה, העיקר בואו נתחזק בכל המצבים שרק אנחנו לא נמצאים ולדעת שאין לנו רק היום הזה, כמו שרבינו"ל אומר (ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן רע"ב) היום אם בקולו תשמעו זה פלל גדול בעבודת השם שלא ישם לנגד עיניו כי אם אותו היום, הן בעסק פרנסה והצטרפותו צריך שלא יחשב מיום לחברו כמובא בספרים, וכן בעבודתו יתברך לא ישם לנגד עיניו כי אם אותו היום ואותו השעה, כי כשרוצין לכנס בעבודת ה' נדמה להאדם כאלו הוא משא כבד ואי אפשר לו לשא משא כבד כזו אבל כשיחשב שאין לו רק אותו היום, לא יהיה לו משא פלל וגם שלא ידחה את עצמו מיום ליום לאמר מחר אתחיל, מחר אתפלל בכונה ובכח פראוי וכיוצא בזה בשאר העבודות, כי אין לאדם בעולמו כי אם אותו היום ואותו השעה שעומד בו, כי יום המחרת הוא עולם אחר לגמרי, היום אם בקולו תשמעו, 'היום' דיקא, והבן. והספירה של חודש אב זה הסכת ושמע ישראל היום, כי על יום אחד אדם יכול לקבל הרבה, אבל עיקר הבעיה שאדם מתחיל לחשוב מה היה אתמול, ומה יהיה מחר, וזה שובר אותו, ומכניס בו כאב וכעס וחלישות הדעת, פחד ודאגה, אבל אם אדם יודע ומכניס בעצמו שאין לו רק את היום הזה, הוא כבר אדם אחר לגמרי, צריכים לחשוב מה שווה לי לעשות היום הזה, ומה לא שווה לי לעשות היום הזה, וזה הספירה של חודש תמוז, שיצאנו עכשיו, זה איננו שווה לי, שווה לי להכניס את עצמי באמונה בו יתברך, ליידע ולהודיע ולהתוודע שאין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, הכל זה אלוקות ואלוקות זה הכל, ואף לפעמים שאדם מסובב בחובות צרות וייסורים, ואין רואה שום דרך ומוצא איך לצאת מזה, וחושב שזה סוף העולם, ומגיע למבוי סתום, צריכים לדעת שאין דבר כזה לייאש את עצמו, להרים ידיים, ומכל צרה יכולים לצאת, רק אם אדם יהיה חזק באמונה בו יתברך, ולדעת שבוודאי הקדוש ברוך הוא לא יעזוב אותי מהפח שנפלתי, ולחזור ולבוא בכל פעם להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא, כי רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך להוציא אותך מהפח שנפלת, הקדוש ברוך הוא רק מחכה שתפתח את הפה ותדבר אליו, כמו שרבינו אומר (ספר המידות אות תפילה) הקדוש



ברוך הוא מבקש את האדם שיתפלל לפניו, וצריכים לדעת שאיפה שהטבע נגמר שם מתחיל הלמעלה מדרך הטבע, שזה הניסים והנפלאות. מה כן שווה ליי שווה לי ללמוד תורה בכל יום אפילו קצת, כמה פסוקים חומש, פרק משניות, דף גמרא וכו'. מה כן שווה ליי לבוא בכל יום לבית הכנסת להתפלל במניין דייקא. מה כן שווה ליי לעשות חסד עם עוד יהודי, ולשמח ולחזק את נשמות ישראל. מה כן שווה ליי לאהוב כל יהודי ולא לשנוא את אף יהודי אחד, אף שהזולת פגע בך והשפיל אותך וגרם לך הרבה צער וכאב. מה כן שווה ליי להיות בשמחה ולא ליפול בדיכאון. אבל מה לא שווה ליי לא שווה לי לא ללמוד תורה בכל יום, לא שווה לי, לא לבוא בכל יום לבית הכנסת להתפלל במניין, לא שווה לי להסתובב כל היום בדיכאון פנימי מלא כעס ורוגז עליך ועל כל העולם כולו, לא שווה לי לשנוא את הזולת, כי זה לאו בתורה "לא תשנא את אחיך בלבבך", ואאדמו"ר זי"ע היה תמיד אומר, שלאו ש"לא תשנא את אחיך בלבבך" זה יותר גרוע מאכילת חזיר, שאכילת חזיר רחמנא ליצלן, אתה עובר את הלאו רק הרגע שעובר דרך בית הבליעה, אבל לשנוא את הזולת אתה עובר את הלאו בכל רגע ורגע, ואנשים לא כל כך נזהרים בזה, שווה לי לקיים את כל המצוות בשמחה, ולא כמצוות אנשים מלומדה, מפני שהנחתי תפילין אתמול ואני אניח תפילין מחר אז אני מניח תפילין היום.

הקדוש ברוך הוא יעזור שהימים האלו יתהפכו לששון ושמחה, ועם ישראל ששומעים כל-כך אסונות כל יום ויום, נזכה כבר להיגאל גאולת עולם.

המאחל לכם שבת שלום

וחודש מבורך

נ"ו אלכסנדר זושא  
בן לאמו"ר זצוק"ל  
1715