

נשות החסידות

עלון מס' 5 | פרשת ואתחנן | אב ה'תשפ"ב



עפ"י רבינו נחמן מברסלב זיע"א והלמידיו
כפי שלמדנו עט"ר מוהרא"ש זיע"א

זמני השבת: הדלקת נרות (40 דק) 18:46 | שקיעה 19:26 | צאת שבת ר"ת 20:39

פינת יקרת

ארגון בנות הנעורים



פניני הפרשה

הרב אברהם נאור שליט"א

פרשת ואתחנן

א. בפרשת ואתחנן משה רבינו ממשיך להזכיר לעם ישראל את כל מה שעברו יחד איתו במדבר, וחוזר איתם שוב על עשרת הדברות והמעמד המיוחד שהיה בקבלת התורה, וכן אומר להם את פרשת שמע ישראל שהיא תמצית האמונה בהקב"ה, שהוא אחד ואין בלעדיו, כמו כן מוכיח אותם על כך שבארץ ישראל הם ישכחו מהתורה עד שיגלו ממנה בעתיד.

ב. בתחילת הפרשה משה רבינו מזכיר את מסירות הנפש שלו שסובל בשביל עם ישראל שנגזר עליו שלא יכנס לארץ, ומזכיר דבר חשוב מאוד, שהוא כח התפילה.

ג. חכמינו מסבירים שמשה התפלל לקב"ה תפילות כמניין המילה "ואתחנן", שהיא בגימטריא 515, ולא הניח את הקב"ה לגזור עליו את הגזירה עד שהקב"ה אמר לו אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה.

ד. מכאן נלמד עצה חשובה ויקרה מאוד, שלא להתיאש אף פעם מתפילה לה' על כל דבר שעובר עלינו, אפילו אם נראה לנו כבר חסר תקנה וסיכוי, עדיין תפילה יכולה לשנות את הטבע.

ה. רביז"ל אמר: "היתכן שאנו מניחין את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם, (כי אז באותו הזמן נשמע שיוצאין גזרות על ישראל חס ושלום). כי אנו צריכין לקרות את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם באיזה גזירה וכיוצא חס ושלום, לקרות אותו משם שישלך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו לבקש ממנו שיקרב אותנו לעבודתו יתברך."

כי כשאחד מישראל רוצה לדבר עם השם יתברך לפרש שיחתו לפניו יתברך, אזי השם יתברך משליך כל עניוין וכל הגזירות שרוצה לגזור חס ושלום וכל העסקים שלו שהוא יתברך עוסק בהם כביכול, והוא משליך הכל ופונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרש שיחתו לפניו לבקש מאתו שיעזרהו להתקרב אליו יתברך" (שיחות הר"ן ע').

ו. מסופר על ר' נחמן מהורדינקא סבו של רביז"ל שאחר חתונתו מיד נעלם, וכששאלו הבעל שם טוב מדוע אינו חוזר לאשתו, ענה כי רואה שמיד אחר לידת בנה הראשון תמות, ושאל הבעש"ט את האישה מה דעתה, והשיבה שמוכנה ללדת בן מצדיק גדול כזה אע"פ שתמות, וכאשר הגיעה שעת הלידה, בכתה ובקשה "רביש"ע תן לי עוד חודש ימים להישאר עם בני התינוק", וכך היה שאחר חודש נפטרה, ואמר על זה ר' נחמן מהורדינקא שהיתה שעת רצון והתקבלו תפילותיה וחבל שלא ביקשה להישאר בחיים, כי יכלה בתפילתה לבטל את גזר הדין לגמרי.

טו' באב

א. יום טו באב הוא יום מיוחד בלוח השנה היהודי וכמה סיבות יש לציון יום זה:

1. ביום זה התירו לכל שבטי ישראל להתחתן אחד עם השני, לפני כן במקרים מסוימים היה מותר רק בתוך השבט.
2. ביום זה שהתירו לבני שבט בנימין להתחתן עם שאר השבטים, תקופה מסוימת לפני כן נשבעו עם ישראל לא להתחתן איתם בעקבות מעשה "פילגש בגבעה".
3. ביום זה ביטל מלך ישראל הושע בן אלה את שומרי הגבול שלא הניחו לתושבי ממלכת ישראל לעלות לרגל לבית המקדש שבממלכת יהודה מאז תקופתו של ירבעם בן בנט.



4. ביום זה דור המדבר הפסיקו למות בשנה האחרונה לפני כניסתם לארץ.

5. ביום זה התירו הרומאים לקבור את הרוגי ביתר לאחר תקופה ארוכה מאוד.

6. ביום זה היו מסיימים לכרות עצים לבית המקדש, כי כרתו עצים בימי החום שיתייבשו טוב, מעכשיו החום מתחיל לרדת, העצים נשארים לחים ועלולים להתליע.

7. יום זה מצייין את סיום עונת הקיץ שבה הימים ארוכים ולילות קצרים, ומגיעה עונת החורף שבה הלילות ארוכים יותר, השמחה שבדבר היא שאפשר ללמוד יותר תורה בלילות.

ב. מסיכום כל הסיבות יוצא שהשמחה היא על: שידוכים שנעשו בעם ישראל, האפשרות להרבות בתורה, וניסים שעשה הקב"ה לעם ישראל, וכך ראוי לצייין את היום הזה, בקדושה, בשמחה של מצווה, בחתונות ושידוכים חדשים.

ג. לצערנו ב-100 השנים האחרונות, כמו גם בשאר החגים, הכניסו והחדירו לעם ישראל מנהגים חדשים ומשונים, והפכו את היום הזה ליום של הוללות, אולם אנחנו צריכים להתרחק מדרכי האומות ולצייין את החגים רק בדרך שאבותינו ואבות אבותינו עשו זאת וכמו שכתב **ל"ק מוהרא"ש "היום הוא חמישה עשר באב שאמרו חכמינו הקדושים הקדושים (תענית כו): לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב; ועיקר השמחה והחג של ט"ו באב שאז הותרו השבטים לבוא זה בזה, ולכן היום הזה מסוגל לשידוכים ולשלום בית, וצריכים הרבה לבקש את הקדוש ברוך הוא, שיהיה לאדם סבלנות, כי בלי סבלנות אי אפשר לעבור את זה העולם, הן הבעל שיהיה לו סבלנות לאשתו והאשה שיהיה לה סבלנות לבעל".**

זה התחיל ביוזמת מוהרא"ש שהחדיר אהבת חסד בקהילה ואחר כך העניין נדם לו עד שלפני שנתיים חזר לפעולה

גב' ריימונד התקשרה והציעה וגב' סלמנוביץ. ח. מייד נעתרה חשבה שהנה סוף סוף הגיעה גם שעתה לקבל קצת עזרה.

אבל מה שבפועל התרחש הוא בניגוד למה שחזתה ברגע ששלחה אותן לכל דורש כבר לא נזקקה לעזרה בביתה.

פתאום קבלה כח פנימי ועבודות הבית נעשו בקלות ראתה בחוש את הסיוע השמיימי ונותר רק להודות בכנות:

כי בנותינו בנות הנעורים נרתמות בשמחה ומסייעות אף מעל ומעבר למזמים באהבה ובפנים מאירות!

פניני המעשייות

גב' ח. נאור



מעשה י"ג: מהשבעה בעטלירס

המעשה מתחיל מסיפור קצר על מלך, שזה בעצם מלך מלכי המלכים, שהיה לו בן יחיד, שזה כל בר ישראל שהוא בן יחיד לקב"ה, ורצה למסור לו המלוכה בחייו ואמר המלך לבנו שהוא רואה שהוא עתיד לירד מהמלוכה וצריך אז להזהר לא להיות בעצבות ומרה שחורה וכו'. ורבינו מספר לנו איך הבן נפל ממדרגתו ע"י חוכמות, כי אדם צריך לעבוד את השם יתברך בתמימות ופשיטות בלי חוכמות כלל, כי החוכמות מפילות את בן המלך לכפירות ואפיקורסות.

רבינו עובר לספר לנו על שבעה בעטלירס ומרמז שכל בעטליר ובעטליר סוב על רבינו בעצמו.

הבעטליר הראשון היה נדמה לעוור ואמר "ואתם סוברים שאני עוור, אין אני עוור כלל, רק שכל זמן העולם כלו אינו עולה אצלי כהרף עין". כלומר שאינו מסתכל כלל על העולם הגשמי והחמרי אלא חי מעל הזמן ואינו רואה לפני מראה עיניו רק אמיתות מציאות, וע"י זה חי חיים ארוכים מאחר שנכלל בו יתברך.

הבעטליר השני היה נדמה לחרש ואמר "אתם סוברים שאני חרש, אין אני חרש כלל רק שכל העולם כולו אינו עולה אצלי לכלום, שאשמע החסרון שלהם ... כי אני חי חיים טובים שאין בהם שום חסרון" כי אצלנו יש חסרונות (ואפילו השמחה זה מתי שמתמלא החסרון) אך מכיון שכל מה שקורה זה מאיתו יתברך לכן לא שומע כלל חסרון והוא נכלל באין סוף ברוך הוא לגמרי אשר שם כלו טוב.

הבעטליר השלישי היה נדמה לכבד פה ואמר "אתם סוברים שאני כבד פה, אין אני כבד פה כלל רק שהדבורים של העולם שאינם שבחים להשם יתברך, אין בהם שלמות" היינו שאינו מדבר דבורים של הבלי עולם הזה. וכל דבורו הוא רק דבורים שמלובשים בשירות ותשבחות לקב"ה.

הבעטליר הרביעי היה נדמה שצוארו עקום ואמר "אין צוארי עקום כלל. רק שיש הבלי עולם, ואני איני רוצה להוציא שום הבל ורוח בהבלי העולם. אבל באמת יש לי צואר יפה מאד... כי יש לי קול נפלא מאד וכל מיני הקולות שבעולם. כולם אני יכול להוציאם בקול" כלומר זה מסובב על קול הנגינה שיכול להעלות ולהגביה את כולם כמובא בדברי רבינו שהניגון יש לו כח גדול לעורר ולהמשיך את לב האדם אליו יתברך, והקול היוצא מגרונו של הצדיק להתקרב אל השם יתברך נקרא גם

קול נגינה.

הבעטליר החמישי היה נדמה לבעל חטוטרת ואמר "אין אני בעל חטוטרת כלל, רק אדרבא יש לי כתפיים כאלו שהם בחינת מועט מחזיק את המרובה". שזו מדרגה של הצדיק אשר נולד בשר ודם שהוא בבחינת מועט ואעפ"כ ע"י גודל יגיעתו וטרחתו בעבודת השם יתברך נעשה מחזיק את המרובה והגוף שלו אין בו שום שיכות כלל אל גשמיות עולם הזה והוא מגיע כבר אל מעל למקום.

הבעטליר השישי היה נדמה בלא ידיים ואמר "אין אני בעל מום כלל על ידי, רק באמת יש לי כח בידי רק שאין אני משתמש עם הכח שבידי בזה העולם". כי הצדיק נראה כאלו אינו יכול להשתמש בידיו כי כל עבודתו בידיים לא קשורה כלל לעבודות של העולם הזה אלא עוסק רק לחזק ולאמץ בידיו הקדושות את כל הנפולים והירודים ולהוציא מהם את החיצים שהכניס בהם ה"מ.



הבעטליר השביעי היה נדמה בלא רגליים ולא המשיך רבינו לספר עליו, כי זה מרמז על המשיח, ובפרוש נהרי אפרסמון של מוהר"א ש'אנו יכולים להבין מעט מדוע היה נדמה כאלו אין לו רגליים כיון שהשמחה כשהיא בשלמות מגיע עד הרגלים שאז מרוב שמחה מגיע למעלת הריקודים כפי שמוהר"א ש'רצה מאיתנו בערב שמחה שנקוד ונקוד עד שיהיה כאלו אנו מרחפות באויר בלא רגליים. ומרמז לנו רבינו לכל אורך הספור איך אנחנו ה"בן מלך" ע"י רצונות וכיסופים נוכל בזכות הצדיק האמת להגיע חזרה אל המלכות שמספר רבינו על אותו זוג שקיבלו אוכל מהבעטליר ואחר כך ע"י שהיו בימי משתה חתונתם בוכים ומתגעגעים אל הבעטליר זכו שבאו אליהם הצדיקים ונתנו להם במתנה להיות כמותם כלומר ע"י שנשתוקק אחר הצדיק ואחרי הטוב שלימד אותנו איך אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל ואין שום חסרונות בזה העולם ורק נרקוד ונשמח ובזכות השמחה נזכה לגאולה בקרוב ממש כי השמחה היא הגאולה.

ספורט ותנועה-

מדוע הליכה מועדפת על ריצה?

ריצה והליכה הם תרגילים מצוינים, אירובית, ועוזרים לקדם ירידה במשקל, שיפור איכות השינה, התרוממות מצב הרוח, עוזרים להוריד את לחץ הדם ואת רמות הכולסטרול ומפחיתים את הסיכון לחלות בסרטן, סוכרת, ומחלות לב. רבים חושבים שהליכה לא נחשבת כתרגיל גופני, אבל זה באמת אחד הדברים הטובים ביותר שאנחנו יכולים לעשות עבור הגוף שלנו. הצעדים בהליכה משפרים את כוח הלב וכלי הדם, וגורמים לחיזוק וחיטוב השרירים

הליכה לעומת ריצה-

הליכה מהירה למעשה מפחיתה את הסיכון למחלות לב בצורה יעילה יותר מאשר ריצה כאשר ההוצאה האנרגטית בשתי הפעילויות היא זהה. **מחקר שבו חוקרים השוו נתונים משני מחקרים על פני תקופה של שש שנים של אנשים שהלכו בגילאי 18 עד 80, מצאו כי כאשר אותה אנרגיה הושקעה, חוו האנשים שעשו הליכות יתרונות בריאותיים זהים ואף רבים יותר מאשר הרצים.**

המעבדה הלאומית לורנס ברקלי בקליפורניה קבעה כי הליכה בעצימות מתונה וריצה מספקים יתרונות בריאותיים אידיאליים מפני שפועלת בשניים

בריאות לך לדעת

גב' מ. ונשבוים



אותה קבוצת שרירים, הם פשוט מבוצעים בעוצמות שונות. הרצים והאנשים שהולכים נאלצו להשתמש באותה כמות האנרגיה כדי לקבל את אותם היתרונות הבריאותיים.

והנה עוד 2 נתונים:

סיכון ללחץ דם גבוה מופחת ב 4.2% על ידי ריצה, וב-7.2% על ידי הליכה. כולסטרול בסיכון גבוה הונמך ב 4.3% על ידי ריצה, ו-7% על ידי הליכה.

עדיין רוצה לרוץ במקום ללכת ברגל?

אם תבחר לרוץ, המשטחים הטובים ביותר לעשות בהם זאת הם דשא, שבילי ערות, אדמה. כמו כן, מומלץ לנעול נעליים באיכות טובה שישמרו על הרגליים.



פניני מוהר"ן



להלחם ביעקב ובניו, לנקום את נקמת שכם מהם, יעקב יצא למלחמה הוא וילדיו נגד אלפי לוחמים, וניצח!!!
בסוף ימיו יעקב מעיד לבנו יוסף, "את העיר שכם כבשתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי שהם תפילתי ובקשתי", כמו שכתוב "כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני... באלוקים הללנו כל היום".



רביה"ק בעצם מגלה לנו כבר את מה שמשיח יגלה לכולם, אין דבר שעומד בפני תפילה, "כי אז אֶהְפֶּךָ אֶל עַמִּים שְׁפָה בְרָרָה לְקָרָא כְּלָם בְּשֵׁם יְהוָה לְעַבְדּוֹ שְׂכָם אֶחָד", וזה בעצמו כבר פותר את כל הבעיות.

ברגע שנכניס בעצמינו אמונה בה, ונבין שישועתנו תבוא על ידי תפילה אליו יתברך, או שהבעיה פתאום נעלמת כלא היתה ונמצא את הדרך להסתדר עם השכן, לפייס את הבעל וכו', או שהקב"ה ישלח את עזרתו לנצח את האויבים.
כולנו תפילה, בפרט בימי נחמה אלו על חורבן ביהמ"ק, שנזכה כבר להשתמש בנשק החזק של התפילה, שיביא לנו מלך המשיח במהרה בימינו, בא יבוא ולא יאחר, אמן.

(עפ"י לקו"מ ח"א תורה ב' ושפת הנחל)

זה התחיל עם הרבה שמחה ותקווה, בניית בית חדש אינה דבר של מה בכך, מצד אחד הרבה הכנות, אישורים, כספים ותכנונים, בקיצור כאבי ראש, ומצד שני המחשבה על היום שאחרי... שווה את הכל.
אבל אז זה קרה, השכן לא ממש מרוצה מהתוכנית, יש לו טענות כאלה ואחרות, והוא הודיע בראש כל חוצות על כוונותיו להתנגד לתוכניות הבניה שלהם.

לבה של אסתר נפל בקרבה, "עד שטרחנו שנים ארוכות להגיע לרגע הזה, יבוא החצוף הזה ויפריע?!, למה מי הוא בכלל?!, שיתסתכל על עצמו במראה!, אנחנו נלחם נגדו בכל דרך, גם לו יש חריגות בניה ועוד קופה של שרצים שאפשר לעניין בזה כל מיני רשויות..."
אסתר התכוננה ברצינות למלחמה, הכינה רשימת טענות ותלונות, דיברה עם שאר השכנים לבדוק "הלנו אתה אם לצרינו", והחלה להתייעץ עם "מביני עניין" שבנו בעבר פרגולה, מחסן, או אפילו לול תרנגולות מאולתר שיכול בשעת הדחק להיקרא בניה. באחד הימים שוחחה אסתר עם חברתה, סיפרה לה את כאבה וערכה באזניה את תוכנית המלחמה, אלא שחברתה עצרה אותה משטף דיבורה....

"אסתר, את יודעת משהו" אמרה החברה, "רביה"ק אומר: שיעקר הנשק של מלך המשיח שיבוא במהרה בימינו הוא רק תפילה, וכל המלחמות שיעשה וכל הכבישות שיכבוש הכל רק בתפילה"

תחשבי על זה, המשיח יצטרך לכבוש מליארדים של אויבים ושונאים שרוצים רק להשמיד את עם ישראל ומצוידים במיטב כלי הנשק שבעולם, ובכל זאת ינצח רק על ידי תפילה, אז בוודאי שאת יכולה לנצח ולפתור בעיה שיש לך - עם שכן שבסך הכל טוען כמה טענות - בעזרת תפילה לבורא עולם.

רבינו מביא שלומדים זאת מיעקב אבינו, אחרי ששני בניו שמעון ולוי הכניסו אותו לצרה גדולה - כשהרגו את כל תושבי העיר שכם, הגיעו כל תושבי העיירות השכנות



רבע שעה
לאחר רבע שעה נוסף את שאר הקמח ומשפר האפיה ונתחיל לישה איטית נוסף את הנוזלים בהדרגה קודם מים אחר כך חלמונים לאחר שהבצק מתאחד נחתוך את ה נטורינה לקוביות ונוסיף עם המלח נלוש לבצק אלסטי גמיש וחלק

טיפ: לאחר שסיימנו ללוש את הבצק נוריד אותו למשטח עבודה נחלק ל3 כדורים ונרדד עם מערוך כל כדור ונקפל זה מזרז תהליך התפחה ומשחרר את הגלוטן בצורה יותר טובה נחזיר לקערה או שניצור כדורים כל כדור 150 גר נניח בתבניות עם נייר אפייה נרסס ספרי מים ונכסה עם מפת ניילון נכבה את האור וניתן מנוחה 45 דק לאחר 45 דק נקלע חלות נסדר יפה במגש נבריש חלמוני ביצה ואז נרסס שוב פעם מים והרבה מים נפזר שומשום ונתפיה לעוד 45 דק שזה מכוסה נדליק תנור 180 מעלות טורבו בין 25 דק ל30 דק בזמן האפיה סובבו את התבנית ותעלו אותו משלב תחתון לאמצע לאחר שהוא שחום להוציא ולרסס ספרי שמן מוציא על רשת והופכים על הבטן שהאדים יעלו כלפי מעלה....



פנינה במטבח

גב' א. חילי

מתכון לחלות מתוקות מקליעה של 6 רצועות

מרכיבים:

- 1 קילו קמח חלה נפלאות
- כוס סוכר חד פעמי חם(זה נותן כהות לחלה)
- 2 כפות שמרים יבשים (אם זה בקירור להוציא שעה קודם)
- כפ משפר אפיה
- 4 חלמונים צהובים (זה נותן כהות לחלה)
- 200 גר נטורינה על בסיס שמן זית..(להוציא שעה קודם מהמקרר
- 3 כוסות מים חד פעמי קר 180 מ"ל
- כפ ורבע מלח

לציפוי:

- ספרי מים
- 2 חלמונים טרופים היטב
- ספרי שמן ושומשום
- אופן ההכנה:

בקערת המיקסר נניח שמרים סוכר כפ מהקמח וכוס מים נערבב וניתן מנוחה

יען שאנחנו עכשיו בחופש הגדול ראי לשמור מאד על הילדים שלך, הן הבנים והן הבנות שצריכים שמירה גדולה מאד

פניני הסיפורים

ר' דן כהן



סיפורה המטלטל של גירות הצדק מעיין - שנוולדה למשפחה נוצרייה קתולית ובתה הגדולה זכתה לישועה גדולה בציון מוהרא"ש. מעיין של נסים ונפלאות. מעיין, ספרי לנו על הרקע ממנו באת ועל תהליך הגיור שעברת?

נולדתי בקראטיה הנמצאת ביבשת אירופה. במשך שבע שנים שררה מלחמת אזרחים עקובה מדם ואני שרדתי את המלחמה האיומה הזאת בנסי נסים. בעקבות נסים אלו התחלתי להפנים שיש בורא לעולם, ששמר עלי. "בורא העולם נמצא" - אמרתי לעצמי - "אני רק צריכה למצוא אותו..."

קראטיה היא מדינה קומוניסטית האוסרת כל פולחן דתי ואף דיבור על דת אסור. בגיל 12 שנה גיליתי שאנו באים ממשפחה של נוצרים קתולים.

שאלתי את אימי: "מה המשמעות של העובדה שאנו ממשפחת קתולית?"

אימי ענתה: "איני יודעת... את צריכה לחפש בעצמך את האמת בחיים..."

כשהלכתי לכנסייה הבנתי שהדת הנוצרית היא שקר אחד גדול. הנוצרים אינם יודעים להתפלל לבורא עולם. הם אינם יודעים שכל אחד יכול לדבר עם בורא עולם, אין להם שום תפילה או ברכות לבורא עולם.

זו הסיבה שבאי הכנסייה באים לשמוע דרשה מתובלת בענייני פוליטיקה ובידורים על המתרחש בעולמנו אך אין להם שום חיבור לבורא עולם. הם ניגשים לכומר מספרים לו את הצרות שלהם והוא מתפלל להצלחתם תמורת תשלום הגון. לפי התפיסה הנוצרית לכומר בלבד יש קשר עם בורא עולם ורק הוא יכול לדבר עם בורא עולם, לכן הם משלמים לכומר והוא מתפלל עליהם.

חיפשתי את בורא עולם. התפללתי רבות לבורא עולם, דיברתי איתו הרבה ואמרתי לו: "איני יודעת, ריבוננו של עולם שאתה קיים ואני מבקשת שתעזור לי להתקרב אלייך."

בורא עולם שומע תפילות כל פה. ה' שומע תפילה גם של נוצרייה קתולית המבקשת להתקרב אליו. גם לגויה ההולכת לכנסייה ומבקשת את קרבת ה' - ה' שומע. ממעמקים קראתיך - ה'. ממקום כל כך נמוך, ממקום כל כך עמוק, ממקום כל כך רחוק ה' שומע את התפילה.

אכן, ה' שמע את תפילתי אי שם בלב קראטיה, המדינה הקומוניסטית המרוחקת כל כך מריח של דת ואמונה בבורא. בהגיעי לגיל 18 שנה חפצתי ללמוד באוניברסיטה ולרכוש השכלה אקדמאית. חיפשתי עבודה בקיץ כדי לממן את לימודי באוניברסיטה. בורא עולם, סובב את העולמות כדי שאמצא דווקא עבודה באוניית טיולים, באוניית נופש של

ספרי לנו אודות סיפור הישועה שלכם בציון מוהרא"ש? בתי היקרה בהגיעה לגיל 19 רצתה מאוד להתחתן. היא בקשה ממני לכבד את רצונה ולא לפנות לשדכן או לשדכנית. "אני לא רוצה שדכן או שדכנית אני רוצה שבורא עולם יהיה השדכן שלי וישלח לי את השידוך שלי. ההשתדלות היחידה שאני עושה זה להתפלל חזק בקברי צדיקים ולבקש מה' שישלח לי ישועה" - כך נמקה את בקשתה. אומנם, נסענו לקברי צדיקים להתפלל ולא נושענו.

בתחילת חודש סיוון תשפ"ב התקשרה אלי גבי שירה צור תחי'. מנהלת סמינר "בית מלכה" לבנות ביבנאל ובקשה בפיה:

"אנו נמצאים לפני חג השבועות, ומבקשים שתגיעי למסור הרצאה לבנות הסמינר אודות תהליך הגיור שעברת". (זה אקטואלי מאוד לחג השבועות בו אנו קוראים במגילת רות את סיפור התגיירותה של רות המואבית). אמרתי לה: "בהשגחה פרטית, תכננתי גם כך להגיע ליבנאל. כי בתי הבכורה רוצה להתפלל על ציון מוהרא"ש."

כך יצא שאני זכיתי למסור הרצאה בסמינר "בית מלכה" ביבנאל ובאותה שעה בתי קראה תהילים על ציונו של מוהרא"ש ובקשה והתפללה מכל הלב:

"ריבוננו של עולם, אין לי שום שדכן, ושום שדכנית. אין לי אף אחד שישועני. יש לי רק אותך בורא עולם. הגעתי לכאן לקרוא את כל ספר התהילים לזכותו ולכבודו של הצדיק ואני מתחננת שבזכות הצדיק הטמון כאן אזכה לבעל ירא ה' תלמיד חכם ועוד הקייץ הזה אזכה לעמוד תחת החופה".

יש לציין כי עד לאותה עת היא מעולם לא נפגשה. בתום ההרצאה עלו בנות הסמינר לציון פגשו את בתי הבכורה ברכו אותה שתזכנו לישועה ואחלו לה: "תתכונני... קראת ספר תהילים, בקרב מאוד תתחנני..."

באותו שבוע החלטנו במשפחה שכל אחד ייקח על עצמו לעשות מעשה חסד למען הזולת. אני קיבלתי על עצמי להזמין משפחה יבנאלית אליו לשבת הקרובה. במהלך סעודת השבת הציעה אם המשפחה המתארכת שידוך לבתי. הסתבר שגם הבחור המוצע היה באותו שבוע שבקרנו ביבנאל והתפלל בציונו של מוהרא"ש על מציאת הזיווג. באותו שבת שדיברנו עליו הוא שהה בציון רבי נחמן באומן (למרות המלחמה בין אוקראינה ורוסיה).

יצרנו קשר עם הורי הבחור, בברנו בדקנו שיש התאמה בין בני הזוג. ברוך ה', כעבור שבועיים הם החליטו להתארס. בעזרת ה' יתברך, החתונה של בתי היקרה התקיים בכו באב תשפ"ב. כך שבוודאי ה' שמעת את תפילתה ובקייץ זה היא תעמוד תחת החופה.

הסיפורים אודות הישועות בציון מוהרא"ש הולכים ומתגברים. לא פלא שמכל העולם מגיעים יהודים ויהודיות מכל העולם וזוכים לישועות. הנה לאחרונה, התארח אצלנו ידיד בחור רווק חילוני בן חמישים מתל אביב, סיפרנו לו על ציון מוהרא"ש. הוא הלך קרא את ספר התהילים וברוך ה' שהוא מצא גם הוא זיווג.

ולסיום:
אני מבקשת שתמשיכו לחזק את נשמות ישראל.

מטיילים יהודיים...
הנופשים באוניה עושים סבב בין הארצות, מידי פעם מגיעים לארץ אחת מטיילים בה מספר שעות ומפליגים לארץ נוספת. תפקידי באוניה היה לערוך את השולחנות של הנופשים ובין היתר גם להכין נרות להדלקה בערב שבת וכן את סידורי תפילה.



בתור גייה עקבתי אחרי התנהגותם של היהודים ואחר דיבורם והתלהבתי מאוד מהם. כשהאוניה חזרה לחופי ארץ ישראל ועגנה באשדוד, בחנתי את התנהגותם של היהודים המקומיים. בעיני הגויות הסתכלתי על כל יהודי שהוא בעצם שגריר של בורא העולם ומאוד חפצתי להיות גם כן יהודייה ולהשתייך לדת היהודית המאמינה בבורא עולם.

החלטתי להישאר בארץ ולהתגייר. מסלול הגיור היה קשה עבורי אך התאמצתי לעבור אותו בהצלחה. לאחר מכן התחתנתי עם בעלי, אדם החרד לדבר ה' ומקפיד על מצווה קלה כבחמורה.

האם בעלך גם כן גר צדק?
בעלי, בכלל יהודי ימיני שגדל כחרדי ובגיל מסוים חזר בשאלה. הכרתי אותו כשעבדתי בספינת הנופש, הוא עבד שם כקצין ביטחון של האוניה. המעניין באישיותו שלמרות שהוא ניהל אורח חיים חילוני לחלוטין הוא אמר לי שאינו יכול להתחתן איתי או לשמור עימי על קשר מחייב מפני שאני גייה...

בשבילי זה היה דבר מאוד מפליא, מפני שהוא חזר בשאלה ונטש את היהדות וכל עבודתו בספינת הנופש הייתה במטרה מוצהרת כביכול לברוח מבורא עולם ומכל דבר הקשור ליהדות... (ראה ערך יונה בן אמת).

אך כנראה שהנשמה של כל יהודי, היא קדושה וטהורה כמחותה, ויש גבול עד היכן יהודי יכול לדת ולרדת ולהתרחק מהיהדות. ה' ברחמיו המרובים רחם על נשמתו של יהודי זה גם אם הוא ירוד ביותר שלא יידח ממנו יתד.
הייתה משפחה חרדית מבני ברק שליוותה אותי ואף אמצו אותי כאחת מבנות המשפחה כדי לעזור ולתמוך בי בכל תהליך הגיור.

זמן מה גרנו בעיר בני ברק, לאחר מכן עברנו לגור בגוש קטיף. למרות הגרוש מגוש קטיף לא נפלנו בדעתנו ולא נחלשה אמונתנו. אדרבה, התחזקנו יותר ויותר בבורא עולם ועברנו לגור ברמת הגולן. כיום, אנו ברוך ה', משפחה חרדים לדבר ה'; מקורבים לצדיקים ולקדושים. כל שבוע אני הולכת לרבנית קוק מטבריה ועושה הפרשת חלה, כך אני נוהגת במשך 13 שנה. ברוך ה', גם זכינו להיות מספר פעמים על ציונו של רבי נחמן מברסלב.

כיצד שמעתם על מוהרא"ש, הצדיק מיבנאל?
אנו מכירים את מוהרא"ש בזכות המפיצים היקרים שלו. המחלקים קונטרסים וספרונים בצמתים וברחובות הערים. המפיצים היקרים הגיעו גם למושב המרוחק שלנו ברמת הגולן והפיצו לנו קונטרסים מחזקים.

בזכותם, אנו קוראים את הקונטרסים לומדים בספרי מוהרא"ש ונחשפים לסיפורי הישועות אודות הצדיק מיבנאל. התחזקנו במיוחד מסדרת הספרים "שו"ת חסידות ברסלב".



פנית השמחה

שתי חברות נפגשות ברחוב. האחת שואלת את השנייה: "מה בעלך קנה לך ליום הולדתך?"
ענתה לה החברה: "את רואה את הג'יפ מרצדס הזה?"
הוא קנה לי גרביים בדיוק באותו הצבע!"

חברות יקרות, העלון הזה בנוי כולו על שותפות ואחדות. כ"ק מוהראש ביקש מאיתנו שכל אחת תחזק את השניה. כאן יש לנו את המקום לעשות זאת! אני ממש אשמח שכל אחת תקח נקודה שהיא מתחברת אליה לכתוב ממנה טוב לכולנו בדרך רבינו הקדוש ומוהראש זיע"א ונפרסם זאת בעלון. כולנו יכולות ומסוגלות! **מחכה לשמוע מכן**

! נאור. 054-6413619 | Amnaor@gmail.com

עיצוב ועימוד: כנפי דמיון - 054-8527622

העלון מוקדש לרפואתך השלמה של חברותי - רונית בת לאה - תרצה בת הדסה - איטל חייה בת לביאה